

Jogi's

Jo jo jogi's!

Laten we smullen van het laatste boekje van dit schooljaar en er nog een stevige lap op geven!



6/04

Smout je katten al maar in en brengt die bottinen mee voor het komend lekker gerechtje in de gamelle!

13/04

En wat hebben we geleerd vandaag?

Punt 1: men brengt iedere vergadering 20 cent mee xoxo

Punt 2: men is altijd in perfect uniform!

En punt 3: de scouts is nog altijd de leukste jeugdbeweging van Izegem!

Vanavond is er ook nog een culinair scoutscafé afgewerkt met leuke volksspelen, dus breng je ouders maar eens mee tot in het scoutslokaal!



20/04

Zoals het klokje in de scouts tikt, tikt het nergens!

De dessert-wereld is een exacte wetenschap waar tijd goed in de gaten moet gehouden worden! Tiktak tiktak! Wees zeker op tijd en met de fiets!

27/04

Zijn die smaakpapillen wel goed getraind om al die lekkere smaken van coca cola, cola zero, cola light, cola cherry, cola vanille,... Uit elkaar te houden?

Als die smaakpapillen dan al opgewarmd zijn kunnen die 's avonds nog genieten van de heerlijke WAP-avond van de gidsen



4/05

Een snuifje avontuur, een vleugje durf, een scheutje lef en een goede portie vriendschap is al wat we nodig hebben om van deze namiddag een lekkere scoutstail te maken!

11/05

Vandaag doen we de all-you-can-eat scouts editie! Waarbij jullie van alle scoutsetappes kunnen proeven! Jummie jummie

18/05

Het laatste avondmaal

"En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: 'Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.'" (Lucas 22:19)

Vele groetjes en hopelijk tot dan expressieve boomklever, vindingrijke zeehond, onbevreesde alpaca en dartele stokstaart xxx